

Kampboekje Weka's 2016
21- 31 Juli te Stabroek



Het is het jaar 776 voor Christus.

Het is een rustige dag in Athene, de zon schijnt, de lucht is blauw en het gezang van vogels verbreekt de vredige stilte. Plots ziet men een storm aankomen. Het verblindende licht van duizenden bliksemschichten vult de hemel, er heerst paniek in de straten, mensen lopen hun huizen binnen of proberen te schuilen voor het helse weer dat in aantocht is. De koning van Athene stapt uit zijn paleis en kijkt in paniek de lucht in. Plotseling spreekt er een luide, lage stem die kilometers ver te horen is. *“Mijn naam is Zeus, de Goden zijn ontevreden met jullie ongeloof. Om ons geduld niet langer op proef te stellen dragen wij jullie op om een wedstrijd te houden. Een wedstrijd tussen de snelste, sterkste en meest wonderbaarlijke personen die in Griekenland wonen.”* Er is een verblindend licht te zien, gevolgd door een oorverdovende knal. Een grote boom die voor het paleis stond staat nu in lichterlaaie. De vlammen lijken een vreemde gloed rond hun te hebben die bij geen enkel ander vuur te bekennen is. Opnieuw spreekt Zeus. *“Deze vlam zal Athene veilig houden voor de andere Goden, totdat jullie bewezen hebben dat jullie ons nog steeds trouw zijn. Indien de vlam dooft zal Athene zijn laatste dag geteld hebben.”*

De storm verdwijnt, de lucht kleurt terug blauw en de zon straalt, maar het blijft doodstil. De Koning roept naar zijn mannen dat er brieven geschreven moeten worden naar de beste atleten in het land en dat een groep van 10 mannen het vuur dag en nacht moet bewaken. De spelen zouden plaatsvinden in Olympia en werden tot 'De Olympische Spelen' gedoopt. Het lot van Griekenland ligt nu in handen van de meest wonderbaarlijke atleten die in Griekenland te vinden zijn...

Weka's zijn jullie hier klaar voor ?!



I. Voorwoord van de groepsleiding

Beste ouders, liefste leden

Na een jaar vol leuke vergaderingen, originele geldactiviteiten, spetterende groepsactiviteiten, staat nu de kers op de taart voor onze neus: het kamp!

Hier hebben we allemaal al een jaar naar uitgekeken. De leiding is ondertussen al enkele maanden bezig om jullie dit jaar (net zoals de vorige jaren) een fantastisch leuk en druk gevuld kamp voor te schotelen. Bij de kampplanningen worden enkel nog de puntjes op de i gezet.

Net zoals de vorige jaren gaan wij in dezelfde periode op kamp. De kapoenen gaan zoals altijd 6 dagen (van 26-31 juli) en de weka's en jonggivers gaan van 21-31 juli. Net iets anders is het bij de givers, want zij gaan dit jaar met de fiets. Zij zullen dus ook een dagje vroeger vertrekken namelijk op 20 juli. Al onze takken blijven deze zomer wel in ons Belgiëlandje.

Voor meer informatie over de afzonderlijke kampen over onder andere het kampthema en of jullie iets speciaals moeten meenemen op kamp, verwijzen we graag naar de kampboekjes van jullie tak.

In deze bijlage vinden jullie alle praktische informatie nog eens op een rijtje: het adres, het vertrek, de aankomst, de prijs, het inschrijvingsstrookje, enz. Moesten er nog vragen of problemen zijn, aarzel niet iemand van de leiding of groepsleiding te contacteren. Op alle vragen bestaat een antwoord!

Wij wensen alle leden en leiding alvast een fijn kamp met veel zon
(En de ouders een fijne vakantie week.)

De groepsleiding,
Muis en Lori.

II. Algemene informatie scoutskamp 2016

CONTACT:

De kapoenen en weka's verblijven in een huisje op onderstaand adres. Naar dit adres kunnen jullie dan ook brieven schrijven en de eventueel vergeten sokken achterna sturen. Er wordt ook tijd gemaakt om een kaartje terug naar huis te sturen. Hierbij is het handig om de adressen op voorhand op de enveloppen te schrijven of adreslijsten mee te geven. De leiding biedt ook de mogelijkheid om kaartjes en postzegels te kopen op kamp, dus als de leden wat geld meenemen, kunnen ze kaartjes en briefjes over hun bangelijke avonturen opsturen.

POST EN KAMPADRES:

Scouts en Gidsen Vlaanderen: 2646 Feniks
Tav. naam kapoen / weka (-leiding).
Parklaan 57
2940 Stabroek

Voor de oudste takken mag de post opgestuurd worden naar volgend adres:

Postadres:
Scouts en Gidsen Vlaanderen: 2646 Feniks
Tav. naam jonggiver / giver(-leiding).
Rue de la Violette 26
5555 Graide

Onze wei bevindt zich echter ter hoogte van de volgende baan:

Kampadres:
Rue de Gedinne
5555 Bièvre

Als jullie echt dringend iemand op het kamp moeten bereiken kunnen jullie altijd naar iemand van de leiding telefoneren. Bij de jongste takken bellen jullie best naar Nils Janssens (+32497/10.33.69) of Rinus De Smet (+32492/87.09.27), bij de oudste takken kunnen jullie bellen naar Laury Laurysen (+32484/05.83.52) of Eric Nédée (+32479/30.80.92). Houdt er rekening mee dat de ontvangst op kamp slecht kan zijn en de batterijen van onze GSM het kunnen begeven. Indien jullie niet direct iemand kunnen bereiken, mogen jullie altijd iemand anders van de leiding contacteren. Hun nummers kan je terugvinden op de site, achteraan in de flitsduif en in het kampboekje.

BAGAGE EN VRACHTWAGEN:

De vrachtwagen met al het materiaal (tenten, sjobalken, edm.) wordt op 20 juli ingeladen. We vragen aan de jonggivers dat ze deze dag mee de camion komen inladen. We vragen ook dat ze hun bagage die dag al meenemen, zodat deze al mee richting Bièvre kan vertrekken. We beginnen eraan tegen 19.00u, het einde wordt voorzien tegen 21.00u.

Als er jonggivers niet kunnen komen, is het handig als jullie ons eventjes op voorhand verwittigen. Dat maakt het voor ons handiger in te schatten of wij nog extra volk moeten oprotrommelen en kunnen we afspraken maken rond jullie bagage.

Vermits de givers 's morgens al vertrokken zijn richting het kampterrein kunnen wij dit jaar jammer genoeg geen beroep doen op hun krachten. Daarom is het belangrijk dat de jonggivers zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn. De givers brengen ofwel hun bagage naar het lokaal bij hun vertrek ofwel bezorgen de ouders deze bij het inladen van de camion om 19.00.

VERTREK:

Dit jaar gaan de givers met de fiets op kamp. Aangezien het wel een stevige fietstocht is, vertrekken de givers een dag vroeger (woensdag 20 juli 2016). Wij spreken om 8u30 af aan het lokaal in het fort. Voor meer info ivm de fietstocht kan je terecht in het kampboekje van de givers.

De weka's, jonggivers vertrekken samen op donderdag 21 juli 2016. We zouden aan de ouders willen vragen om hun zoon/dochterlief zelf te brengen. We verzamelen aan het lokaal in het fort tegen 8.30u om samen tegen 9.00u te kunnen doorrijden. U krijgt ter plaatse nog de laatste instructies en de wegbeschrijving. Moesten er ouders zijn die moeite hebben om vervoer te vinden, laat dan even iets weten aan de leiding. Zij zoeken dan wel mee naar een oplossing.

De kapoenen vertrekken enkele dagen later, namelijk op dinsdag 26 juli. Ook hier vragen wij aan de ouders om hun zoon/dochterlief zelf te brengen. Tegen 12.00u worden de leden in Stabroek verwacht. Er wordt dus niet eerst aan het lokaal samengekomen. Voor de wegbeschrijving verwijs ik naar het kampboekje van de kapoenen. Als er ouders problemen hebben om hun kapoen zelf te brengen, kan er samen met de kapoenenleiding een oplossing gezocht worden.

WAT JULLIE ZEKER NIET MOGEN VERGETEN BIJ HET VERTREK:

Een lunchpakket om de eerste middag door te komen. Denk bij warm weer ook aan voldoende drinken!

Je kidsID moet ook zeker mee, leden vanaf 12 jaar moeten ook hun identiteitskaart meebrengen. Geef je kidsID af aan je takleiding voor het vertrek, onmiddellijk bij je aankomst. Zo kunnen ze ineens controleren of iedereen aanwezig is. Zonder kidsID kan je NIET mee op kamp vertrekken, je zal naar huis moeten gaan om ze eerst op te halen.

TERUGKOMST:

Iedereen keert met de bus terug op zondag 31 juli. De aankomst wordt voor alle takken voorzien rond 14.30. Uit ervaring weten we dat dit soms wat kan uitlopen, gelieve hier rekening mee te houden.

Bij de aankomst wordt er aan iedereen gevraagd eerst nog mee de camion uit te laden, alvorens naar huis te gaan. Nadien zullen we met de ganse groep het kamp afsluiten.

KAMPPRIJS:

Dit jaar hebben we ons best gedaan om de kampprijs even laag te houden als vorig jaar:

De kampprijs voor weka's, jonggivers en givers bedraagt € 137

De kampprijs voor kapoenen bedraagt € 82

Om wat meer zicht te geven op waar het geld naartoe gaat, hier een overzicht:

7 euro per dag voor het eten (11x en 6x)

4 euro per dag voor het kamphuis of de weide (10x en 5x)

10 euro vervoer met de bus (1x)

10 euro voor uitstap, - knutsel – en spelmateriaal zoals bijvoorbeeld verf, ballen, zwemmen, enz. (1x)

Als je nog vragen hebt over de prijzen van het kamp, kan je steeds bij de groepsleiding terecht voor bijkomende informatie. We doen er elk jaar alles aan om de prijs zo laag mogelijk te houden, moesten er ondanks dat toch nog problemen zijn voor het bekostigen van het kamp, aarzel dan niet iemand van de leiding of groepsleiding te contacteren. Samen zoeken we dan wel naar een oplossing!

INSCHRIJVEN:

Je kan je inschrijven tot ten laatste zondag 19 juni. Vermits wij tijdig een schatting moeten maken voor de plaatsen in de bus vragen wij om de inschrijving zo snel mogelijk in orde te maken. Om in orde te zijn moet je volgende documenten in orde brengen en aan je takleiding bezorgen:

- 1) Kamptoelating
- 2) Indien nodig ook een aangepaste individuele steekkaart.
- 3) We vragen je ook om het geld te storten op de groepsrekening op naam van 2646 Feniks met rekeningnummer BE32652838392102 en vermelding van TAK + NAAM

ENKELE REGELS:

We hopen dat het geen probleem zal zijn, maar we willen jullie er toch op wijzen dat alcohol, sigaretten en andere (soft) drugs niet getolereerd worden op kamp. We zijn ervan overtuigd dat dit absoluut niet nodig is op kamp om je toch te pletter te kunnen amuseren! Scouting is kicken zonder drugs. Givers kunnen in overleg met hun leiding de kans krijgen om af en toe in afzondering te roken, dit moet wel voor het kamp met de giverleiding besproken worden. Zonder ouderlijke toestemming wordt er uiteraard helemaal niet gerookt. Indien er toch iemand betrapt wordt op het gebruik van bovenstaande middelen, zullen wij in samenspraak met de ouders beslissen om deze persoon weer naar huis te sturen.

Ook het GSM- gebruik is iets waar we graag afspraken rond zouden maken. Bij de jongste takken zouden we willen vragen geen GSM mee te geven. Er is de mogelijkheid om brieven te schrijven om elkaar van dagelijkse gebeurtenissen op de hoogte te houden en in geval van nood zal er steeds iemand van de leiding telefonisch bereikbaar zijn.

Bij de oudste takken zouden we ook liever hebben dat ze hun GSM thuislaten. We weten dat dit echter niet simpel is. Als er toch beslist wordt de GSM op kamp mee te nemen, hebben we een duidelijk regel: de GSM blijft in de tent. Wij willen deze regel invoeren omdat het GSM-gebruik storend is tijdens activiteiten en andere kampmomenten. We weten dat een aantal ongeruste ouders dit voor de veiligheid met hun zoon / dochter willen meegeven (op bijv. 2 – daagse), maar wij vinden dat dit afbreuk doet aan het avontuur en staan borg voor een goede opvolging van uw zoon- en dochterlief. Als een (jong-)giver beslist toch zijn GSM mee te nemen, is hij ZELF verantwoordelijk voor zijn GSM. Wij komen niet tussen in geval van schade. Denk er ook aan dat er geen mogelijkheid tot opladen is voorzien. Indien iemand zich niet aan de regel houdt zal de GSM in beslag worden genomen tot het einde van het kamp.

Dat was een hele boterham, we hopen alvast dat deze regels ervoor zorgen dat we een aangenaam en fijn kamp tegemoet gaan!

Stevige linker,
De groeps,
Muis en Lori

III. Kamptolating

Ondergetekende, (naam ouder of voogd) geef mijn zoon / dochter* (naam weka) van de weka's de toelating deel te nemen aan het kamp van 21 tot 31 juli 2016 te Stabroek. Ik geef ook de toelating voor een medische ingreep noodzakelijk geacht door een geneesheer, indien we niet bereikt kunnen worden. (Indien de leiding deze toelating niet heeft, zal een geneesheer indien nodig niet kunnen ingrijpen!)

Naam, datum en handtekening:

IV. Handige info over het Wekakamp

DATUM:

21 juli tot 31 juli 2016

LOCATIE:

Stabroek

LEIDING:

Totem	Naam	Adres	Telefoonnummer
Enthousiaste Lori	Nils Janssens	Cyriel Buyssestraat 90 2020 Antwerpen	0497/10.33.69
Guitige Zeehond	Sam Devolder	Vorstenhuislaan 109 2610 Wilrijk	0498/68.35.47
Goedaardige Koala	Geordi Feijens	J. Moretuslei 286 2610 Wilrijk	0499/26.33.22
Dartele Giraf	Sayah Saey	Pater de Dekenstraat 17 2610 Wilrijk	0483/59.63.98
Anhinga	Lore Van Doorslaer	Sint- Bavostraat 22 2610 Wilrijk	0468/18.61.22
/	Elbert Mastbooms	Pauwelaan 3 2660 Hoboken	0476.26.69.61

PRIJS:

137 euro

V. Wat nemen we mee?

SLAAPGERIEF

- Slaapzak
- Matje/Luchtmatras/Veldbed
- Pyjama
- Knuffel

WASGERIEF

- Washandjes
- Handdoeken
- Zeep
- Shampoo
- Tandpasta
- Tandenborstel
- Haarborstel
- Zonnecrème (Die we hopelijk gaan nodig hebben!!!)
- Aftersun
- Muggenmelk

EETGERIEF

- Bord
- Soepkom
- Beker
- Bestek
- Brooddoos
- 2 Keukenhanddoeken

KLEDIJ

- Kousen en ondergoed
- T-Shirts
- Korte broeken
- Lange broeken
- Truien
- Badpak/Zwembroek/Bikini

- Regenjas
- Uniform (Aan te doen bij vertrek)
- Kleren die vuil mogen worden
- Verkleedkledij (Hoeft zeker niet!)

SCHOEISEL

- Pantoffels
- Reserveschoenen
- Bottinnen

ALLERLEI

- Plastieken zakken voor natte/vuile kleren
- Vuile linnenzak
- Zaklamp
- Briefpapier + pen
- Adressen
- Zakdoeken
- Extra rugzakje
- Identiteitskaart of KidsID (Af te geven aan leiding bij aankomst)
- Evt. Medicatie
- Boekjes/kleurboeken om stilletjes bezig te zijn
- Pot zoetheid (Choco/Confituur)

WAT NEMEN WE NIET MEE

- Gsm/Gameboy of andere waardevolle spullen
- Nieuwe kleding
- Teveel zakgeld

VERGEET OOK ZEKER NIET OM **OVERAL** EEN **NAAM** IN TE ZETTEN. ZO KOMEN VERLOREN VOORWERPEN SNEL TERUG BIJ DE JUISTE EIGENAAR!!!!