

Wekawekend 15-17 april



De 4 elementen :

Aarde

Liefste weka's en weka-ouders,

Misschien weten jullie het, misschien ook niet...

Lang geleden was er een tijd waar er inwoners waren van 4 verschillende rijken. Het sterke aarderijk, het verstandige waterrijk, het gevaarlijke vuurrijk en het vrolijke luchtrijk. Alle 4 de rijken kwamen goed overeen en leefde in vrede samen. Kinderen konden leuk samen spelen en de mama's en papa's konden allemaal goed samenwerken. Alles liep erg vlot tot er op een dag iets vreselijks gebeurde. De gemene koning van het vuurrijk wou meer... meer macht, meer grond, meer geld... Dat kon hij maar op 1 manier, hij begon een oorlog met de andere rijken!

De sterke inwoners van het aarderijk konden de aanvallen van de vuurheer afwenden met hun grote sterke, stenen muren. Het waterrijk bluste het vuur met al het water dat ze in hun bezit hadden. Hier hadden de soldaten van het vuurrijk het ook erg moeilijk mee. De luchtmensen vlogen door de lucht en zagen de gemene soldaten al van ver aankomen. Ook hier konden de vuursoldaten niet veel doen. Na vele jaren oorlog werden alle inwoners moe, maar de soldaten van het vuurrijk bleven komen. De vuurkoning was gebrand op de uitbreiding van zijn rijk. Langzaam aan brokkelde de muren af, was het water niet langer genoeg om het vuur te blussen en konden de luchtmensen de aanvallen ook niet langer afweren via het luchtruim.

Inwoners van alle rijken raakte in paniek, het vuurrijk breidde zich langzamerhand uit. Hoe kunnen we dit stoppen? Alle rijken moeten samenwerken tegen de legers van de vuurheer. Jullie, de weka's van de 2646 Feniks, de sterkste van de hele scouts, zijn de geknipte mensen om de legers van het aardvolk bij te staan. Denken jullie dat we samen met het aarde- en het waterrijk sterk genoeg zullen zijn om de vuursoldaten weg te drijven? Weka's, het volk van de lucht heeft jullie nodig! Wij rekenen erop dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn om deze oorlog te stoppen!

Liefs,

De wekaleiding

Praktische informatie

Thema

Het element : Aarde

Locatie

Waterstraat 42 bus A
3980 Tessenderlo

Prijs

30euro

Gelieve voor 13 april te betalen op rekeningnummer BE32 6528 3839 2102 op naam van Sam Devolder met vermelding: "naam weka" tweede weekend te Tessenderlo.

Vertrek

Op vrijdag 15 april verwachten we alle weka's om 20.00u ter plaatse in Tessenderlo. Carpoolen kan best onder de ouders onderling geregeld worden. Moest u toch geen vervoer vinden voor een kapeen kan u ons altijd op voorhand verwittigen zodat we dit kunnen oplossen.

Einde

Ook de mooiste verhaaltjes kennen hun einde. Nadat de weka's weer een avontuur rijker zijn en al hun energie kwijt gespeeld hebben, mogen ze weer huiswaarts keren. Uw weka kan zondag 17 april om 12u opgehaald worden in Tessenderlo. Wanneer we in groep hebben afgesloten kan u met uw kind huiswaarts keren.

Extra

De weka's slapen op stapelbedden dus moeten niets anders meenemen, behalve een slaapzak en een kussen.

De leiding

Wekaleiding (wekas2646@hotmail.com)

Totem	Naam	Adres	Telefoonnummer
Guitige Zeehond	Sam Devolder	Vorstenhuislaan 109 2610 Wilrijk	0498/68.35.47
Enthousiaste Lori	Nils Janssens	Cyriel Buyssestraat 90 2020 Antwerpen	0497/10.33.69
Dartele Giraf	Sayah Saey	Pater de Dekenstraat 17 2610 Wilrijk	0483/59.63.98
Anhinga	Lore Van Doorslaer	Sint- Bavostraat 22 2610 Wilrijk	0468/18.61.22
/	Elbert Mastbooms	Pauwelaan 3 2660 Hoboken	0476.26.69.61
Goedaardige Koala	Geordi Feijens	J. Moretuslei 286 2610 Wilrijk	0499/26.33.22

In geval van nood of bij dringende zaken, kan u steeds de leiding contacteren. Van het leidingteam uit geldt ' Geen nieuws, goed nieuws '.

Wat nemen we mee? (vergeet niets te kenmerken, zo gaat er niets verloren)

Slaapgerief

- Slaapzak (eventueel een extra dekentje)
- Pyjama

Wasgerief

- Tandborstel
- Tandpasta
- Handdoekje
- Borstel/Kam

Eetgerief

- Bord of gamel
- Soepkom
- Beker
- Bestek
- Keukenhanddoek

Kledij

- Ondergoed (1 extra kan nooit kwaad)
- Kousen
- T-shirts
- Lange broek(en)
- Dikke trui(en)
- Waterdichte regenjas (!)
- Uniform
- Kledij die vuil mag worden

Schoeisel

- Bottinnen of andere stevige waterdichte schoenen
- Extra paar schoenen
- Pantoffels voor binnen

Allerlei

- Linnen zak voor vuile kleren
- Zaklamp
- Kids-ID (afgeven aan de leiding bij vertrek)
- Eventuele medicatie
- Strip of tekenboekje om 's ochtends mee bezig te zijn

Wat nemen we niet mee?

- Dure spullen (deze kunnen enkel kapot gaan)
- Nieuwe kledij
- Te veel snoep
- Gameboys/PSP en andere multimedia

Vergeet zeker niet overal (kledij, handdoek, bord, bestek,...) een naam in te zetten! Kledij wordt snel vergeten of in de verkeerde rugzak ingeladen. Gelabelde spullen vinden sneller zijn eigenaar terug!

Weekendtoelating

Ondergetekende (naam ouder), geeft zijn/haar dochter/zoon van de Weka's van Scoutsgroep 2646 Feniks, de toelating deel te nemen aan het weekend van 15-17 april 2016 en bevestigt hierbij 30 euro betaald te hebben op bovenvermeld rekeningnummer.

Ondergetekende geeft eveneens zijn toelating aan de leiding om onmiddellijk over te gaan tot een dringende heelkundige ingreep, bij een ongeval wanneer dit medisch noodzakelijk wordt geacht en zij in de onmogelijkheid zijn om de ouders/voogd te bereiken.

Naam, datum en handtekening: